

# שנה מוזרה עברה עלינו...

## נגה קינן\*

גם היום, כשאני נזכרת באותו אירוע. גדולתו של האיש ועוצמתו של הרגע כמו נטבעו במרצפות המרפסת וחדרו אל גופי ונשמתי. והשאלה הגדולה - האם אנחנו אמיצים מספיק, חזקים מבפנים, אחראים מספיק בכדי להכריז, לחיות ולממש את חזון העם והמדינה. ולענייננו כאן - להכריז, לחיות ולממש את חזון המשק הישראלי. זה לא מספיק לשרוד את התקופות הקשות, זה לא מספיק להתהדר בתקופות השגשוג. יש צורך בהפנמת העתיד עליו אנו מחליטים בכדי לממש אותו בהווה. לכן, אנו רואים חשיבות רבה בהסטת הדיון מסוגית חלוקת התקציב, החשובה כשלעצמה, לשאלה הגדולה והחשובה ממנה - חזונה הכלכלי של מדינת ישראל. חזוננו הוא צמיחה רציפה לישראל חזקה. אם נגדיר יעד זה במספרים, נאמר כי בתוך עשור, צריכה ישראל להגיע ל-80% מהתוצר לנפש בארה"ב (בהשוואה לכ-50% היום), דהיינו, לצמוח ב-3% בשנה מעבר לצמיחה בארה"ב.

סה"כ, הצמיחה הממוצעת בישראל צריכה לעמוד על כ-5% בשנה. אנו מכריזים בזאת על 5% כעל יעד צמיחה מינימלי. הקו האדום של הכנרת הכלכלית שלפניו נמדוד את הצמיחה בשנת 2007 ובשנים שאחריה. צמיחה היא שתעשה את ישראל חזקה.

## 5% הוא שצריך להיות יעד הצמיחה המינימלי של המשק

לשם כך - אנו קוראים למדינת ישראל להכריז על עצמה כמדינת יעד.

עליהם יש לנו השפעה, ינוהלו באופן מיטבי. הקטנת שיעור המס, פיתוח סביבה עסקית יציבה ופתוחה, שמירת האינפלציה, שמירת התקציב והקטנת הבירוקרטיה. חשוב כי זרם ההשקעות למדינת ישראל יגדל, הן השקעות ישירות והן השקעות פיסנסיות, חשוב כי נפתח את יכולתן של החברות הישראליות לצמוח למימדים גלובליים ולהשאר להיות מנוהלות מכאן.

## צמיחה היא שתעשה את ישראל חזקה

חברת הדירוג פיץ' העלתה בחודש שעבר את תחזית הדירוג של ישראל מ"יציב" ל"חיובי". נראה כי הסיבות להעלאת התחזית כוללות בעיקר נושאים התלויים בנו ולאוו דווקא בגורמים חיצוניים. הם ציינו בהסבר את ההתמודדות הטובה של המשק עם חילופי הממשלה, את הדינמיות והחוסן המשופרים של ישראל, את ביצוע הרפורמות הכלכליות מעוררות התחרות בשנים האחרונות, את השפעתה הכלכלית המוגבלת של מלחמת לבנון, את השילוב הגובר של ישראל בכלכלה העולמית, הירידה בשיעור החוב הציבורי וחזוק במעמדה של ישראל כמלווה חיצונית. אין ספק כי יש בכך ציון לשבח למדיניות הכלכלית של הממשלה ולמשק כולו. לפני שנים אחדות, עמדתי בהתרגשות על מרפסת מלון "שלושת המלכים" בבאזל. "המרפסת של הרצל". הרגשות שהציפו אותי אז, במרפסת של הרצל, עדיין מציפים אותי

זה היה אך לפני שנה, בינואר 2006 עת ישבנו כולנו יחד, כל אחד בביתו, כל אחד מול הטלוויזיה שלו, חרדים לשלומו של ראש הממשלה אריאל שרון. אחר-כך הייתה מערכת בחירות, ממשלה חדשה, מלחמה חדשה, אתגרים חדשים, איומים ישנים, הזדמנויות ומימושים. שנה מוזרה. והנה אנו כאן, בינואר 2007, מנסים לעשות את חשבון השנה שעברה ולבחון את אתגרי השנה שתבוא.

למדנו מהמלחמה לקח חשוב: כלכלה חזקה קריטית לקיומה של מדינה חזקה. אין ספק כי המנצחת הגדולה של המלחמה האחרונה היא כלכלת ישראל. בערב זה של הענקת אותות הוקרה לקידום החברות והמשק, מן הראוי להעניק את אות ההוקרה הראשון למשק הישראלי שניצגו הבכירים יושבים כאן הערב. אות ההוקרה הראשון והחשוב מוענק לכל אחד ואחד מהמנהלים הבכירים במשק ומראשי הממשל הכלכלי.

## המנצחת הגדולה של המלחמה האחרונה היא כלכלת ישראל

בניתוח הסיבות למצב המשק, אנו מוצאים שני סוגים של מאפיינים - חיצוניים או בלתי תלויים בנו כמו: מצב בטחוני, כלכלת ארה"ב, השווקים הטכנולוגיים בעולם וכו', ומאפיינים פנימיים שהשפעתנו עליהם רבה. רבים מאיתנו, ובמיוחד בעת שפל כלכלי - נוטים להיות לות באותם גורמים חיצוניים. מובן מאליו כי התלות בגורמים אלו הינה תופעה אימפוטנטית ומזיקה. אנו מחויבים לדאוג שאותם משתנים,

## תודת הפורום לשותפיו האסטרטגיים

שותף:



שותף בכיר:

